



Open brief aan boeren

Beste boer,

Het oude normaal, dat kunnen we wel vergeten. De tijden waarin boeren met een klein boerenbedrijf rond konden komen, ligt ook al jaren achter ons. Boeren worden al tientallen jaren uitgemolken en aangezet tot steeds harder werken (met hard werken is natuurlijk niks mis, het moet echter wel 'leuk' blijven). Hierdoor gaan sommige boeren nóg harder werken, sommige breiden het bedrijf uit naar megastallen en sommige voelen zich genoodzaakt om tegen de natuur te werken met allerlei middelen. Dit zijn allemaal ontwikkelingen waar niemand baat bij heeft, behalve de mensen aan de top die lachend hun zakken vullen. Zijn we écht hier op aarde om ons keihard in het zweet te werken voor deze mensen die dit zelf niet doen?

'Stikstof'-maatregelen

Kijk maar eens naar wat de overheid en Europese Unie voor maatregelen tegen jullie heeft bedacht. Daar ben je vast wel van op de hoogte. Bijvoorbeeld:

- Het uitkopen van boeren die met veel liefde hun bedrijf hebben opgebouwd. Wie gaat dan ons eten verbouwen? Wat gaan die boeren doen met al hun kennis?
- Het 'verduurzamen' van stallen. Ik denk dat we allemaal de 'succes'-verhalen kennen van plannen van de overheid om dingen te verduurzamen. Over een paar jaar zullen we horen dat dit nul zin had en dat het vooral geld, waardevolle tijd en waardevolle energie heeft gekost.

Allemaal om stikstof tegen te gaan. Wie wordt er niet aangepakt? De grote bedrijven die veel meer kapotmaken. Er wordt zo'n nadruk gelegd op jou, de hardwerkende boer en zo weinig druk op die grote bedrijven. Wij vinden dit heel oneerlijk want wie maakt ons voedsel; jullie!

Voedzaam eten

We zijn allemaal gebaat bij gezond en voedzaam eten en drinken. Wij denken dat jij als leverancier dit ook gunt aan iedereen. Wij gunnen jullie een fijn bestaan waarin jullie je passie kunnen uitvoeren in lijn met de natuur. We hebben hiervoor een paar oplossingen bedacht die voor jullie én mensen die jullie willen steunen voordelig werken; échte win-win-situaties. Geen criminele uitknijperij zoals de grote inkopers als Albert Heijn (Ahold), Jumbo, Superunie, Unilever en anderen uitvoeren. Een eerlijk, stabiel en voldoende inkomen voor jullie en mooie, kwalitatieve producten voor ons.

Eerlijk inkopen

We willen met velen gaan inkopen bij jullie. Jullie berekenen hoeveel je nodig hebt om het bedrijf draaiende te kunnen houden, om van te leven, om leuke extra dingen te kunnen doen en om te sparen voor de toekomst. Wij helpen jullie met het behalen van dit inkomen door deze prijs aan jullie te betalen. Een eerlijke prijs, zodat jij een stabiel inkomen hebt. Een die niet afhankelijk is van de grillen van de inkopers van Ahold, Jumbo, SuperUnie en anderen die het onderste uit de kan proberen te halen en jullie willen uitknijpen om zichzelf te verrijken. Dit betekent ook zekerheid voor de toekomst. Wij hebben namelijk de komende jaren nog voeding nodig en er zal vast bij meerdere mensen gezinsuitbreiding komen door de fijne omstandigheden die wij als community bouwen waardoor de vraag groeit. Indien je er altijd al van gedroomd hebt om meerdere dingen te verbouwen dan is dit je kans. Door een stabiel inkomen kun je allerlei leuke dingen gaan ondernemen en bedenken om jouw bedrijf op jouw manier te laten groeien of uit te breiden. Of niet, dan heb je meer vrije tijd.

OPEN BRIEF AAN BOEREN



Samen wonen, samen sterk

Je zult door dit vaste, zekere en stabiele inkomen waarschijnlijk land overhouden. Ook omdat je van de overheid en EU moet krimpen. Dit waardevolle land wil de overheid graag van je afpakken. Dit hoeft niet te gebeuren. Wij kunnen je helpen met het aflossen van hypotheeken/schulden en het inzetten van je land voor iets waar we allemaal wat aan hebben. Je hoeft je land dus niet aan de overheid te verkopen. Samen staan we sterk. Hoe willen we dit doen? Door jouw land te huren om op te wonen. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat er fijne, natuurminnende en leuke mensen goed voor jouw land zorgen. De mensen uit onze community houden namelijk van de aarde en de natuur. Wonen kan helemaal niet, zul je misschien denken. Toch mag je wel 'arbeiders huisvesten op je land', ook als dat agrarische bestemming heeft. We willen graag dat jullie prachtige grond behouden blijft. Het liefst via wat nieuwe wegen die leiden tot veel meer plezier voor zowel jezelf als de omgeving. En hoe zou het zijn als er mensen zijn die jou verzorgen als het even minder gaat, of als je ouder wordt?

Dit samenwerken brengt veel voordelen voor jou én voor ons!

- Er zijn altijd mensen die graag hun steentje bijdragen aan de productie van hun voeding: wat betekent dat er altijd mensen aanwezig zijn die jou kunnen helpen met je boerenbedrijf. En die mensen wonen dichtbij; namelijk op jouw land!
- Je staat er niet meer alleen voor; je hebt een community van sterke mensen die gaan staan voor jouw land en jouw bedrijf.
- Overheidsinstanties hebben meer moeite met het bestrijden van grote groepen dan met één persoon. In onze community zitten mensen die veel ervaring hebben met allerlei facetten van het leven (juristen, wetenschappers, websitebouwers, marketeers, etc.) die kunnen helpen met het vormen van een stevig front.
- Je hebt een stabiel en gegarandeerd inkomen omdat de mensen die op jouw land wonen gegarandeerd producten van jou en eventueel je collega's zullen afnemen.
- Je bent hierdoor verlost van de tirannie van de inkopers van grote bedrijven.
- Je maakt heel veel mensen blij. Deze mensen hebben dan een woonplek in de natuur, kunnen werken met de natuur, kunnen lokale, kwalitatieve producten kopen, steunen kleine bedrijven en bestrijden grote bedrijven en er zijn zoveel meer voordelen voor deze mensen!
- Gezelligheid om je heen als je daar behoefte aan hebt! Als je hier geen behoefte aan hebt, dan kun je daar ook duidelijke afspraken maken met de bewoners.

Er zijn waarschijnlijk nog veel meer voordelen. Wat belangrijk is dat jij je hier goed bij voelt. Er zullen bijvoorbeeld duidelijke afspraken worden gemaakt om hiervoor te zorgen.

Wat vind je hiervan? Zou je met ons om tafel willen gaan om te bespreken wat er mogelijk zou zijn? Ben je er klaar voor om een nieuw avontuur aan te gaan met een stabiel inkomen? Een avontuur waarin je samen sterk staat met anderen die bereid zijn om te vechten voor jouw bedrijf in ruil voor een woonplek (tegen huur)? Een avontuur waarin je samenwerkt met de natuur en gelijkgestemden? En een waarin je je medemens een fijne woonplek geeft? Wij wel. Neem contact met ons op via info@freespirits.community.

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Warme groet,

Free Spirits Community